



Delden - Fietsen

Lengte

42 km

Karakter

Natuur, cultuur & religie

Begin- en eindpunt

Restaurant De Zwaan, Langestraat 2, Delden.

Horeca onderweg

- Thee in de Oranjerie van Twickel.

www.twickel.nl

- Op 't Oorbeck: Knus theehuis. De taart is altijd home made! www.oorbeck.nl

- IJssalon vd Poel in Enschede. Meer dan eens bekroond als beste ijsbereider van Nederland. www.vanderpoeljijs.nl

Culinaire tips in de buurt

Probeer bakkerij Jan Meen voor verse

krentenwegge. www.echtebakkerjanmeen.nl

Leuk logeren

- Op een havezate. www.dubbelinkshavezate.nl

Meer zielen, meer goden

Ruim baan voor religie

Heel lang geleden, nog voor het christendom zijn intrede deed, waren ze hier druk met het verjagen van boze geesten. Ondertussen hebben vele geloven hun weg in Twente gevonden en met deze route komt u langs de mooiste heilige plaatsen van de diverse geloven.



U fietst door het mooie Twentse land langs heilige huisjes, maar u komt ook in de wereldse steden Enschede en Hengelo. Onderweg ziet u welke invloed het geloof had en heeft op het dagelijks leven. Tip: Thuis nagenieten? Aan het einde van de route komt u langs Landgoedwinkel Twickel. Lekker en puur.

Onderweg

Synagoge

Anders dan in andere religies worden joden als jood geboren. Iedereen met een joodse moeder is automatisch joods, of hij zich nu aan de joodse wetten houdt of niet. Bijna de helft van alle 14 miljoen joden woont in de VS, een kwart in Israël en een kwart elders. De synagoge van Enschede is in 1927-1928 gebouwd met geld van de Twentse textielbaron Menko en staat bekend als de mooiste synagoge van West Europa.