



Diepenheim - Fietsen

Lengte

24 km

Karakter

Natuur, Historie & Religie

Begin- en eindpunt

Restaurant en Watermolen Den Haller, Watermolenweg 24 Diepenheim.

Horeca onderweg

- Het oud-Hollands gebak bij Den Haller moet u geproefd hebben. www.denhaller.com
- Theetuin en galerie Erve de Wezel. www.ervedewezel.nl
- Theetuin Kasteel Warmelo www.kasteelwarmelo.nl

Leuk logeren

- B&B Erve De Bakker in Diepenheim. Buitenleven bij uitstek! www.ervedebakker.nl
- B&B De Ziel in Diepenheim. Moderne kamers op een eeuwenoude boerderij. www.deziel.nl

Ave Maria

Langs heeren én haren wegen

Dit gebied kende veel adel en adellijke gebruiken. Daar horen mooie huizen en prachtige landgoederen bij. Maar ook veel strijd. Om geloof, om macht, om privileges. U hoort, ziet en leest er alles over tijdens deze prachtige route. Mooie fietspaden, statige bossen, slingerende beekjes en onverwachte doorkijkjes.



U zult begroet worden door de vriendelijke bewoners en als u wilt, begroet u Maria. Tip: Diepenheim is een paradijs voor kunst- en curiosaliefhebbers. Bent u Oranjegezind? Onderweg kunt u het Oranjemuseum bezoeken.

Onderweg

St. Mary's Chapel

Dit prachtige kerkje is één van de negen Anglicaanse kerken in Nederland. Ontworpen in een typische Engelse Cottage-stijl. Deze kapel werd in 1900 opgericht door graaf Bentinck, eigenaar van landgoed Weldam en voor het grootste deel gebouwd door het personeel van de graaf. De kerk was bedoeld als huiskapel en een geschenk voor zijn Engelse vrouw Mary. De kerkdienst op zondag wordt overigens nog steeds in het Engels gehouden.