



## Hellehonden II

### In de sporen van Reders & Reders

In deze omgeving worden meerdere lijken zonder hoofd gevonden. Wie zijn het? Waar zijn de hoofden gebleven en waarom worden al deze mensen vermoord? In het spannende boek 'Hellehonden' van Sanne en Jan Terlouw leest u er alles over. Het duo Reders & Reders gaat in het boek op onderzoek uit en vindt bij diverse heilige huisjes aanwijzingen en soms zelfs lichaamsdelen.



Ontdek in twee spannende fietsroutes alle belangrijke plekken uit het boek. Deze route gaat over leijlijnen en langs heilige plekken in Noordoost Twente. Door Ootmarsum en Tubbergen. Koele bossen en het spannende coulissen landschap wisselen elkaar af.

Tip: Bij het restaurant op 't Stift kunt u de sleutel van de Stiftskerk krijgen om binnen een kijkje te nemen.

## Weerselo - Fietsen

### Lengte

41,5 km

### Karakter

Religie, natuur & cultuur

### Begin- en eindpunt

Parkeerplaats 't Stift in Weerselo.

### Horeca onderweg

- Diverse terrassen op de markt in Ootmarsum
- Ijsboerderij Bólte in Nutter. Hemels lekker.
- Middeleeuws en bourgondisch tegelijk: Stiftsschuur op 't Stift.

### Leuk logeren

Helemaal in stijl: Maak deel uit van het echte kloosterleven en overnacht in De Zwanenhof in Zenderen. Geen hotel maar wel overnachten in discipline, rust en bezinning. Het verhaal begint overigens ook in dit klooster!



## Onderweg

### De Kroezeboom

Dit is één van de oudste bomen van Nederland: zo'n 500 tot 700 jaar oud. Hij staat op een kruising van 37 leijlijnen, en daarom werden hier al voor Christus Germaanse goden vereerd. Bij deze boom vonden tijdens de reformatie in het geheim katholieke diensten plaats. Ter herinnering aan deze geheime samenkomsten werd in 1910 een openlucht kapelletje gebouwd.