



Weerselo - Fietsen

Lengte

50 km

Karakter

Religie, natuur & cultuur

Begin- en eindpunt

Parkeerplaats bij 't Stift, Weerselo.

Horeca onderweg

- Diverse terrassen op de markt in Oldenzaal
- Restaurant Het Seminar en restaurant De Kloostergang. Beiden in Zenderen.

Leuk logeren

Helemaal in stijl: Maak deel uit van het echte kloosterleven en overnacht in De Zwanenhof in Zenderen. Geen hotel maar wel overnachten in discipline, rust en bezinning. Het verhaal begint overigens ook in dit klooster!



Hellehonden 1

In de sporen van Reders & Reders

In deze omgeving worden meerdere lijken zonder hoofd gevonden. Wie zijn het? Waar is het hoofd gebleven en natuurlijk, waarom zijn ze vermoord? In het spannende boek 'Hellehonden' van Sanne en Jan Terlouw leest u er alles over. Het duo Reders & Reders gaat op onderzoek uit en vindt bij diverse heilige huisjes aanwijzingen en/of lichaamsdelen.



Ontdek met twee spannende fietsroutes alle belangrijke plekken uit het boek. Deze route gaat over verstilte kerken- en kloosterpaden waar heel wat pelgrims u in bezinning zijn voorgegaan. Langs weilanden met prachtige vergezichten. Uw aardse verlangens kunt u stillen in Oldenzaal, Borne en Zenderen.

Onderweg

Hosties

De Karmelitessen vormen de vrouwelijke tak van de Karmelorde. Er wonen nu nog 12 kloosterlingen. Ze zoeken een weg dicht bij God in geestelijke afzondering. Alleen de kapel en de spreekkamers zijn toegankelijk. In het verleden bakten de zusters hosties voor veel parochies en instellingen in het hele land.