



De Lutte - Fietsen

Lengte

35 km

Karakter

Cultuur, Religie & Natuur

Begin- en eindpunt

VVV De Lutte, Plechelmusstraat 10, De Lutte.

Horeca onderweg

- Saksisch. Watermolen Singraven. www.watermolen-singraven.nl
- Alleen op zondag, wel heel leuk. www.heteverloo.nl
- De kleine markt in Oldenzaal met veel kroegjes en terrasjes.
- Hotel en restaurant De Wilmersberg. Gastvrij en lekker. www.wilmersberg.nl

Leuk logeren

- Lekker luxe genieten. www.bloemenbeek.nl
- Ook 4 sterren. www.wilmersberg.nl
- Mooi kleinschalig B&B. www.keampke.nl

Langs heilige huisjes

Ontdek de mooiste, heilige plekjes van Twente

Een tocht door een mooi glooiend landschap, waar u talloze bewijzen tegenkomt van de religieuze volksaard van de Twentenaren, groot en klein. En hoewel de Tukkers al duizenden jaren nuchter en praktisch omgaan met de hogere machten, barst het in Twente nog steeds van de religieuze tradities en gebruiken!



U fietst langs het mooiste religieuze erfgoed van Twente en u vindt het bewijs dat geloof en spiritualiteit al duizenden jaren oud zijn. Langs de weg staan kleine, soms ook splinternieuwe Mariakapelletjes en even verderop treft u weer eeuwenoude offerplaatsen. In Oldenzaal is de Sint Plechelmus een lust voor het oog. Een prachtige kerk van Bentheimer zandsteen die rond 1150 gebouwd is.

Onderweg

De Lourdesgrot

De Lourdesgrot is gebouwd in de periode, dat de processies naar het Duitse Stadtlohn nogal eens uit de hand liepen. De voetreis was lang en onderweg werd er stevig gedronken om de moed er in te houden. In het bos dat doorkruist moest worden, werden toen enkele 'rust-kapellen' aangelegd. In de periode dat processies in heel het land verboden waren, waren ze in De Lutte toegestaan. De tocht ging hier niet over openbaar terrein.