

## Hemeltje Lief

## Geloof en bijgeloof met pasen

Ook volwassenen waren ooit bang voor boze geesten. Geesten brachten ongeluk, ziekte en mislukte oogsten. De boeren hier deden er dus alles aan om ze buiten te houden: Bijvoorbeeld met grote vuren of veel lawaai. Toen de mensen in god gingen geloven, hoefden ze geen geesten meer af te schrikken. Vanaf dat moment konden ze hun god gaan vereren...



... Ze gingen bidden voor mooi weer, vrede en gezondheid. Dat scheelde een hoop gedoe. Tijdens deze route lees en hoor je alles over hoe het er vroeger was en soms nog steeds is.

Tip:  
Doe sportieve kleren en schoenen aan. Want onderweg kom je een sportcircuit tegen!

## Ootmarsum – 4 KIDS

### Lengte

4,5 km

### Karakter

Kinderroute, maar ook meelopende volwassenen zullen de route waarderen.

### Begin- en eindpunt

Parkeerplaats Kuipersberg, Almlosestraat 65, Ootmarsum

### Horeca onderweg

- Hemels lekker: een High Tea in het stadspark van Ootmarsum. De thee is bijzaak. De hapjes die er bij horen, vergeet je nooit meer!
- Bakkerij Schulten heeft goddelijk ijs.
- De koks van In den Guldene Crone bakken bovenaards lekkere bitterballen. (op de markt).
- Ongelofelijk veel smaken, heerlijk ijs tref je bij Ijsboerderij Bolte. Niet aan de route, maar wel een ommetje waard.

### Leuk logeren

Boerderijlodges in Hezinge. Wakker worden en zelf je verse (paas)eitje rapen.



## Onderweg

### Eieren

Waarom eten we eigenlijk eieren met Pasen? Er zijn meerdere redenen voor te vinden. Is het omdat een ei het symbool is van nieuw leven? Of is het omdat er in het voorjaar de kippen weer voor het eerst eieren gaan leggen (ná de winterstop). Vroeger werd er voor Pasen gevast (niet gegeten). Maar de kippen legden natuurlijk wel gewoon eieren. Deze werden dan tot Pasen bewaard.