



Poaskearl of kerstman?

Godenverering of geestenverdrijving?

Van sommige Twentse gebruiken zullen we het nooit weten. In ieder geval zijn er opvallend veel regionale tradities rondom het paasfeest. Opvallend, want kerst wordt hier precies zo gevierd als in de rest van Nederland. Nee, dan Pasen. Dat is voor toeristen en oud-bewoners elk jaar weer een reden om terug te komen. Paaskearls, paasbest, paastak; onderweg hoort en leert u er alles over.



U wandelt door natte beekdalen, over glooiende essen en uiteindelijk tussen de oude vakwerkhuisen en kleine steegjes van het gastvrije Ootmarsum. Ootmarsum is met zijn stadsrechten uit 1300 het oudste stadje van Twente. gebleven. Vele kunstenaars zoals Ton Schulten, Bianca Leusink hebben zich in dit stadje gevestigd. Met recht heeft Ootmarsum dan ook de bijnaam 'Kunststad van het Oosten' gekregen .

Ootmarsum - Wandelen

Lengte

6 km

Karakter

Religie, natuur & cultuur

Begin- en eindpunt

Parkeerplaats bij de kruising van de Oldenzaalsestraat en Wolfsbree, Ootmarsum.

Horeca onderweg

- Bakkerij Schulten met de lekkerste krentenwegge.

Culinaire tip

- Theeschenkerij Engels' Tuin in Ootmarsum. Alles homemade!
www.theehuisdennenoord.nl/engelstuin

Leuk logeren

Boerderijlodes in Nutter. Hippe appartementen met een kleinschalige spa.
www.boerderijspa.nl



Onderweg

Simon en Judaskerk

De Ootmarsummers wilden eind 12^e eeuw voor eens en voor altijd af van die houten kerkgebouwen die steeds maar weer afbrandden. De nieuwe kerk moest een 'monument voor eeuwig' worden en dat werd het. Een kanonskogel in de zuidmuur, bewijst dat. Prins Maurits vuurde die kogel af, toen hij Ootmarsum in 1597 van de Spaanse troepen bevrijdde.