



Zenderen - Wandelen

Lengte

8 km

Karakter

Natuur & Religie

Begin- en eindpunt

Restaurant Het Seminar, Hertmerweg 42, Zenderen. www.hetseminar.nl

Horeca onderweg

- Smaakvol en smakelijk: Restaurant De Kloostergang. www.dekloostergang.nl
- Uniek: Pleisterplaats Rabo H. Scheele in Hertme

Culinaire tips in de buurt

Wijnkoperij De Prinsen. www.deprinsen.nl

Leuk logeren

- Bezinning? Kom tot rust in een echt klooster. www.zwanenhof.nl
- B&B Bij Bakx in Borne. Mooi! www.bedandbreakfast.nl

Ontdek het rijke roomse leven

Over kloosterpaden, langs kerken, kloosters en abdijen en heerlijke restaurantjes.

'Alle religies kennen de pelgrim, de mens die zich voorgenomen heeft op weg te gaan naar een bestemming, waar hij of zij spirituele verdieping kan ervaren en beleven. (...) Tijdens zijn reis ziet hij scherper, ontdekt het wezenlijke en komt in aanraking met zijn diepste verlangen.'

(Uit: Wijsheid van pelgrims – Anselm Grün)



De natuur rond Zenderen is dé plek om innerlijke rust te vinden, want hier heerst nog echte stilte. In de middeleeuwen hebben monniken dat ook ontdekt. Zij bouwden kloosters en legden monniken- en kerkenpaden aan. Daar zult u ook over lopen. Lekker eten en drinken konden de monniken ook. Die traditie wordt voortgezet in Het Seminar. Michelin verzag dit restaurant van een Bib Gourmand. Geniet van het rijke roomse leven!

Onderweg

Kloosters

Op een paar honderd meter van elkaar staan de kloosters voor de Karmelieten en Karmelietessen. Het mannenklooster is nu een verzorgingstehuis voor oude Karmelieten, waar de bewoners volgens de regels van het klooster leven. In het vrouwenklooster wonen nog 12 zusters. Zij leven in stilte en zoeken een weg dicht bij God in geestelijke afzondering.