

De Lutte - Wandelen

Lengte

15,3 km

Karakter

Cultuur, Religie & Natuur

Begin- en eindpunt

VV de Lutte, Plechelmusstraat 10, De Lutte

Horeca Onderweg

-Hotel Restaurant de Wilmersberg. Mooie plek, fantastisch terras

Leuk logeren

-www.bloemenbeek.nl. Luxe en gastvrij 4-sterrenhotel

-De Wilmersberg. 4-Sterren, prachtig gelegen! www.wilmersberg.nl

-Bed & Breakfast 't Keampke. Mooie kleinschalige B&B. www.keampke.nl



Godenverering in De Lutte

Bergje op bergje af, Langs nimfen, kikkers en Hunnen

Klimmen en dalen over de Heuvelrug die het stuwende landijs hier 120.000 jaar geleden heeft achtergelaten. Slingerende bospaadjes voeren u van top naar top over de Tankenberg, de Hakenberg en de Paasberg. Steeds opnieuw wordt u beloond met spectaculaire uitzichten. Maar pas op, hier waakt de hellehond!



Over bergen en kerkenpaden in de omgeving van het dorp De Lutte. Paadjes dwars door bossen, weilanden en akkers. Hierover spoedden de boeren en landarbeiders zich vroeger via de kortste route naar de kerk in het dorp. Want ja, zij móesten iedere dag naar de kerk en op zondag zelfs twee keer, dus dan konden ze maar beter de kortste weg nemen!

Onderweg

Landgoed Egeria

Egeria was een Griekse bosnimf. De naam past wonderwel bij dit paradijselijke landgoed waar op de Oldenzaalse stuwwal vijf beken ontspringen. Dankzij het bronwater en de bijzondere bodemsamenstelling is hier een grote en zeer gevarieerde plantenrijkdom. Het waterkruiskruid en de dotterbloem doen het hier uitzonderlijk goed.