



## Landkruisen en Mariakapelletjes

Deze route met start en eindpunt bij de VVV Ootmarsum, Markt 1, voert u langs onder meer het Openluchtmuseum Ootmarsum, diverse landkruisen en Mariakapellen. Interessante plekken onderweg zijn verder de havezaten Everloo en Singraven.

De route heeft twee varianten. De lange route is ongeveer 45 km; u kunt ook een verkorte versie van 37 km fietsen. Zeker bij de lange tocht is het aan te raden voldoende eten en drinken voor onderweg mee te nemen. De meeste wegen en fietspaden zijn het hele jaar goed berijdbaar, met uitzondering van enkele korte stukken onverharde wegen en paden.

Meer informatie over Ootmarsum vindt u op [www.vvvootmarsum.nl](http://www.vvvootmarsum.nl)

### **A** Stadhuis

Recht voor u ziet u het voormalige stadhuis van Ootmarsum dat in 1778 werd gebouwd. Daarvoor werden 60 wagenladingen zandsteen uit Gildehaus in de Graafschap Bentheim gehaald door boeren uit de omgeving die dat in het kader van de verplichte herendiensten voor niets mochten doen! Met zo'n ritje van meer dan 40 kilometer over afgrijselijk slechte zandwegen waren ze minstens een dag in de weer. Als enige beloning kre-

1. *Als u met de rug naar de VVV staat* **LA, Markt. A**
2. *Bij stadhuis* **LA, Kerkplein.**
3. *Direct* **RA. Over het kerkplein voor de kerk rijden, Kerkplein.**

*Let op:* Alle straten om de kerk heten Kerkplein.

4. *Voorbij voorkant kerk weg* **LA, Kerkplein.**
5. *Einde weg* **RA. GB, Oldenzaalse Voetpad.**
6. *3de weg* **RA bij het openluchtmuseum, Palthestraat.**
7. *1ste weg* **LA, Oldenzaal-sestraat.**
8. *1ste weg* **RA, Weerselosestraat.**
9. *1ste weg* **RA, Zonnenbergweg.**
10. *2de weg* **LA bij ANWB wegwijzer 66271. GB, Ageleresweg.**

**Pas op:** Tijdens de zomer kan dit een onoverzichtelijke en daardoor gevaarlijke kruising zijn vanwege de landbouwgewassen op de akkers.

**11. 1ste weg (schuin) RA, Heggelkampsweg.**

**12. RD, kruising met Weerseloseweg oversteken, Borgstadweg.**

**13. 1ste weg LA, Enktermorsweg.**

**14. 1ste weg RA, Kipboomweg.**

**15. Einde weg RA, Rossummerstraat.**

**16. Voorbij Kanaal Almelo-Nordhorn 1ste weg (schuin) RA, Wolfsbergweg.**

**17. RD, links aanhouden in bocht naar rechts.** Naamswijziging weg. Verharde weg wordt verhard fietspad langs onverharde weg. Wordt later weer verharde weg, **Ootmarsumdijk.**

gen ze een pijp en een zak tabak! Ook werd veel bouw materiaal van het oude stadhuis uit 1564 hergebruikt. Een zekere Kaspar Morshuis werd bereid gevonden om 13.000 stenen te bikken en ontving daarvoor de kapitale som van 3 gulden en 13 stuivers! Volgens bewaard gebleven rekeningen werden er 14.500 spijkers in het gebouw verwerkt. Als u het niet gelooft, staat het u uiteraard vrij om ze na te tellen.

## **B** Mariakapel De Steeg

Rechts van de weg staat een grote eik. Een plek waar vroeger een kloppenkamer zou hebben gestaan. Deze kamer was een simpele woning voor een vrome vrouw, een 'geestelijke dochter' ook wel 'klopje' genoemd. Buurtbewoners hebben aangegeven dat de locatie nabij de eik een fraaie plek voor een Mariakapel zou zijn. Tot 1994 bleven het plannen. Uiteindelijk werd een landelijke kapel met gemetseld vakwerk gebouwd. De kosten werden opgebracht door de buurt. In de kapel staat een stenen Mariabeeld uit Duitsland. Op zondag 8 mei 1994 is kapel 'De Steeg' ingewijd. De Mariakapel heeft een rustieke landelijke uitstraling en is zeker een bezichtiging waard.

## **C** Jublieumkapel

Links van de weg staat een kapelletje dat in 1925 werd geplaatst ter gelegenheid van het 40-jarig priesterfeest van pastoor Dames van Rossum.





## **D** Landkruis Volthe

Rechts van de weg staat een landkruis. In 1938 hadden verschillende parochies het druk met het inwijden van landkruisen, Mariakapellen en scholen. Een goed teken voor de katholieke tijd. Ook in Volthe werd een landkruis opgericht. Een fraaie plek in het mooie Twentse landschap met haar oude erven. Het eikenhouten kruis met een terracotta corpus is daar nog steeds te bewonderen als onderdeel van de buurtschap Linderhoek. Ondanks dat het meerdere keren het mikpunt van vandalisme is geweest.

18. **4de (verharde!) weg LA** bij ANWB wegwijzer 66303, **Bentertsteeg.** **B**
19. **Einde weg LA, Lemseloseschoolweg.**
20. **Einde weg RA, Thijstraat.**
21. **3de weg RA, richting kerk, Thijplein.** **C**
22. **Zelfde weg** terugkeren.
23. **Einde weg RA, Father Raatgerstraat.**
24. **Einde weg RA, GB, Grote Straat.**
25. **Na ca. 80 m. 1ste doodlopende weg LA, Pierikspad.**
26. **Na ca. 100 m. RA** aanhouden. **Verhard fietspad met fietstunnel. GB, Pierikspad.**
27. **Einde fietspad LA, GB, Esweg.**
28. **Einde weg RA.** *Bij splitsing rechts aanhouden.* **GB, Wiekstraat.** **D**

29. **4de weg RA** bij ANWB wegwijzer 22302), **Loosteresweg**. **E**

30. **Einde weg LA**. Bij ANWB wegwijzer 22309 links aanhouden, **Everlostraat**.

31. **RD**, bij bord gemeente Losser naamswijziging weg, **Volterdijk**. **F**

32. **RD**, bij kruising met **Denekamperstraat** rotonde recht oversteken, **Beuningerstra**at. **G**

33. **Voorbij Maria-school 1ste weg RA**, **Lomanskamp**.

34. Na ca. 20 m. (schuin) **LA**. Onverhard fietspad, **Schoolweg**. **H**

35. **Einde weg LA**. **GB**, **Paandersdijk**.

36. **RD**, kruising met **Beuningerstra**at recht oversteken, **Beuningerveldweg**. **I**

37. **1ste verharde weg LA**, **Lutterzandweg**.

## **E** Havezate Everloo

Tegenover het einde van de weg ligt rechts de huisplaats van de voormalige havezate Everloo. Het huis dat aan het begin van de 17de eeuw werd gebouwd door Edzard van der Marck, werd in 1812 afgebroken. Alleen de omgrachte huisplaats en één van de bouwhuizen uit het begin van de 18de eeuw zijn bewaard gebleven. In dat bouwhuis is tegenwoordig een horecabedrijf gevestigd.



## **F** Landkruis Volterdijk

De noaberschap Holsterheurne van de parochie van Beuningen heeft in 1951 hier aan de Volterdijk een landkruis opgericht. Het eikenhouten kruis met een houten corpus is omringd door zwerfkeien uit de buurt. Op een kei staat de spreuk 'Dit deed ik voor u wat doet gij voor mij'. Het noaberschap komt hier uitdrukkelijk naar voren in het onderhouden van het kruis. Dit doet elke noaber om beurten een maand lang. In oktober het oogstdankfeest wordt gevierd in de 'Onze Lieve Vrouw van Altijd durende Bijstand' kerk in Beuningen. In deze maand wordt ook het landkruis in Volthe met extra bloemen versierd als dank.

## **G** Mariabeeld in Beuningen

Aan de Beuningerstraat 63 is in een nis met omlijsting een Mariabeeld met kind aan de straatgevel van de Mariaschool geplaatst. Het beeldje en de school horen bij elkaar. In 1975 is expliciet voor de naam Mariaschool gekozen, ondanks dat het

in die tijd niet meer het gebruik was om namen van heiligen als namen voor bijvoorbeeld scholen te kiezen. In 1970 stond het beeld bij de speelplaats, aan de achterkant van de school. In 1990 is Maria verplaatst naar de voorkant, zodat ze geen last meer had van voetballende kinderen en geen beschadigingen meer opliep. Daarnaast mogen mensen zien dat het een katholieke school is die in Beuningen staat.

## **H** Mariakapel bekend van tv

De Mariakapel aan de Schoolweg, hoek Paandersdijk komt voor in de bekende TV-serie "Van jonge leu en oale grond" van TV-Oost. De kapel is in het Mariajaar 1954 gebouwd op initiatief van pastoor J.G. Bolscher van de parochie Onze Lieve Vrouw van Altijddurende Bijstand. Vrijwilligers zorgen voor de realisatie van de kapel. De kapel is te bereiken via een bruggetje en ligt idyllisch tussen een groot aantal eiken. In de zijmuren zijn glas-in-lood raampjes en in de top van de voorgevel is een gevelteken aangebracht: kruis, wiel en kelk. Op een stenen tafel staat een Mariabeeld met kindje Jezus. Tot in de jaren '60 van de vorige eeuw vonden ieder jaar twee processies plaats; een Maria- en een Sacraments-processie. Ook was er een processie voor het slagen van de oogst, die via landwegen en paden tevens de twee landkruizen aan de Volterdijk en aan de Beuningnerstraat aandeed. Sinds enkele jaren is dit gebruik in ere hersteld. Op Maria Hemelvaart is vanuit de kerk een processie naar de Paandersdijk.

## **I** Dinkel

U fietst nu door de Dinkelvallei, het stroomgebied van het wispelturige riviertje van die naam. U passeert achtereenvolgens de Dinkel en het Omleidingskanaal dat is gegraven om de door de Dinkel veroorzaakte periodieke wateroverlast te beperken.

## **J** Klöpkeshoes

In de tijd dat rooms-katholieke kerkdiensten officieel niet waren toegestaan ontwikkelde zich in Twente de instelling van de 'klopjes' of geestelijke dochters. Zij verzorgden onderwijs aan de katholieke jeugd, verpleegden zieken en kondigden de heimelijk gehouden rooms-katholieke godsdienstoefeningen aan. Tegenwoordig zijn er geen 'klöpkes' meer en verreweg de meeste van hun schamele onderkomens hebben het veld geruimd. In de gemeente Dinkelland hebben twee klopjeswoningen de tand des tijds weten te doorstaan; één daarvan staat hier aan de Mekkelhorsterweg.

**38. RD**, naamswijziging weg, **Mekkelhorsterstraat**.

**39. 1ste weg RA**.  
*Onverhard smal fietspad langs onverharde weg, wordt verharde weg, **Bawinkelweg**.*

**40. Einde weg LA**.  
**GB, Mekkelhorsterweg.** **J**

**41. Einde weg LA**,  
**Stroothuizerweg.**

**42. 2de weg RA**.  
*Doodlopende weg, behalve voor fietsers, **Berghummerstraat**.*

***Pas op:** hoewel het straatnaambord verwijst naar twee woningen die een huisnummer hebben van de Stroothuizerweg, is dit wel degelijk de Berghummerstraat. Het straatnaambord staat iets verderop aan de weg in de haakse bocht naar links.*

**43. RD**, door fietstunnel rijden. **GB, Berghummerstraat**.

**44. RD**, naamswijziging weg. **Doorrijden tot kerk aan het Nicolaasplein.** Bij verkeersbord "doodlopende weg" **LA** het **Nicolaasplein** oprijden, **Wilhelminastraat.**

**K**

**Afkorting route:**

Het is mogelijk de route vanaf dit punt in te korten tot ongeveer 37 km door de aanwijzingen bij de punten 81 t/m 91 te volgen

**45. Vanaf Nicolaasplein RA** langs voorkant kerk. **GB, Eurowerft.**

**46. RD**, naamswijziging weg. **GB, Nordhornsestraat.**

**47. Bij rotonde LA, Churchillstraat.**

**48. 2de weg RA.** Bij verkeersbord "doodlopende weg" **RD** rijden. Deels verhard fietspad door woonwijk **Veldkampsweg.**

**49. Einde weg RA. GB, Lattrop-  
perstraat.**

**K Sint Nicolaaskerk Denekamp**

Denekamp zou volgens sommige ter zake deskundigen wel eens rond de 8ste eeuw gesticht kunnen zijn als "Wehrsiedlung". Dat waren nederzettingen die langs de grens met het gebied van de opstandige (en heidense) Saksen werden gesticht door de Frankische heersers om hun territorium te beschermen en het christelijk geloof te verbreiden. Oorspronkelijk behoorde Denekamp tot het kerspel Ootmarsum maar al in 1130 werd het een zelfstandige parochie. De oudste delen van de huidige kerk dateren uit de 13de eeuw en zijn gebouwd van Bentheimer zandsteen. De grote bakstenen transept met kruisingstoren dateert uit 1911. Naast de kerk is de Mariaklok uit 1436 opgesteld die in 1985 wegens scheuren vervangen moest worden.

De vertaling van de latijnse tekst op de klok luidt als volgt:

*"gemaakt in het jaar des Heren 1436 tot uw  
meerdere gunst, o moeder Gods.*

*Bid voor ons tot de gekruisigde, heerlijke maagd.  
Wilhelm heeft mij gemaakt".*



**L Kanaal Almelo-Northorn**

Ongeveer 32 km. lange waterweg, aangelegd als verbinding met de Duitse waterwegen. Vooral bedoeld voor transport van steenkool uit het Ruhrgebied naar de Twentse textielindustrie.

Einde 1884 werd bij Almelo door ca. 200 ingehuurde “polderjongens” begonnen met het graafwerk. Dat mag u letterlijk nemen. Schop en kruiwagen waren de voornaamste gereedschappen. Het is nu een natuurgebied waar veel zeldzame planten en dieren voorkomen.

### **M** Schotbrookkapel

De families Kuiper en Wilbers kregen tijdens een fietstocht in 2004 het idee voor een Mariakapel. Ze kwamen in de omgeving van De Lutte een Mariakapel tegen en dachten dat ‘zoiets’ ook bij hen aan het kanaal in Noord Deurningen zou staan. Met een aantal vrijwilligers en sponsors is het gelukt. De provincie Overijssel stelde een stuk grond ter beschikking en na een wijziging van het bestemmingsplan kon de bouw in het najaar van 2006 beginnen. Het fundament bestaat uit Bentheimer zandsteen en de muren bestaan uit eiken vakwerk met siermetselwerk. In de kapel staat een Mariabeeld die het kindje Jezus met wereldbol draagt. Het is geschonken en afkomstig uit de bedevaartplaats Kevelaer uit Duitsland. Ook staat er een bankje en is er de mogelijkheid om een kaarsje op te steken. Op zaterdag 26 mei 2007 is de kapel ingewijd en overgedragen aan de parochie.

### **N** Kajotterkapel

Links van de weg staat in een tuin een Mariakapel. Tijdens een vergadering van de Katholieke Arbeiders Jeugd (KAJ, ook wel kajotters genoemd) in 1949 werd een voorstel gedaan om een Mariakapel te bouwen. Deze kon dan bij gelegenheden van de vereniging worden betrokken. De leden en de pastoor vonden het een goed idee. Het geld werd bijeengebracht op dorpsfeesten, collectes en bruiloften van goede bekenden. Bij de bouw waren er vaak te veel vrijwilligers. Het kapelletje is opgetrokken uit baksteen en heeft een houten overkapping. De kerk heeft het houten beeld van Maria met kind geschonken. Op een zondagmiddag in 1952 is de Mariakapel ingewijd onder grote belangstelling van de lokale bevolking. Voor de jaarvergadering (in mei) van de kajotters werd een dienst gehouden in de parochiekerk. Daarna vertrok de stoet met drumband naar de Mariakapel om een bloemenhulde te brengen. In de jaren '70 van de vorige eeuw hield de KAJ op te bestaan en werd het onderhoud jaren gedaan door de familie Arends. Zij hebben de kapel samen met hun tuin tot een mooi geheel gemaakt. Daarna hebben burens de taak op zich genomen.

**50. RA**, verhard fietspad langs Kanaal Almelo-Nordhorn, **Brandehofweg**. **L**

**51. Voorbij onderdoorgang viaduct LA. GB, Schotbrookweg**. **M**

**52. 1ste weg LA, Kanaalweg**.

**53. RD**, kruising met “Nordhornsestraat” oversteken. Voorzichtig met oversteken, drukke weg! **Johanninksweg**.

**54. 4de weg RA** (doodlopende wegen tellen niet mee) bij ANWB wegwijzer 22228, **Korenmorsweg**.

**Pas op:** voorbij de (voorrangs!) T-splitsing loopt de Johanninksweg naar links door. De weg rechts geldt als (2de) zijweg.

**55. RD**, voorbij kruising met “Frensdorferweg” bij ANWB wegwijzer 22249 naamswijziging weg, **Disseroltweg**. **N**

**56. Bij kruising bij ANWB wegwijzer 22220 RA, Dorpsstraat.**

**57. RA, bij kerk inrit naar kerkhof oprijden, Naamloos.**

**58. Terugrijden naar Dorpsstraat.**

**59. Einde inrit LA. GB, Dorpsstraat.**



## **O Mariakapel Lattrop**

De kapel achter het kerkhof is in 1954 gebouwd ter ere van het 25-jarig priesterjubileum van de toenmalige pastoor Leferink. In die tijd was het de gewoonte een pastoor iets blijvends aan te bieden voor zijn jubileum. De pastoor wilde niets persoonlijks hebben, maar vond een Mariakapel een passelijk gebaar. Het kerkbestuur ging akkoord met de plaats achter het kerkhof. De kapel werd met veel giften en handarbeid van vrijwilligers gerealiseerd, waaronder leden van de Jonge Boeren- en Tuindersbond (JBTB) uit Lattrop en Breklenkamp. In de kapel staan drie kerkbanken met een soort altaar. Daarboven is een schilderij geplaatst met een verschijning van Maria aan drie herderskinderen van Fatima. Op 8 december 1954 is de kapel ingewijd. Vanaf 1955 was de kapel op Sacramentsdag (donderdag na de eerste zondag na Pinksteren) een rustpunt tijdens de jaarlijkse Sacramentsprocessie. Een gebruik dat tot 1963 plaats vond. In 1995 is weer begonnen met een jaarlijkse processie, nu een Mariaprocesie. Deze wordt gehouden op de zaterdagavond voor Moederdag.

## **P Scholte Lubberink**

De boerderij links op enige afstand van de weg is niet alleen één van de oudste van Lattrop, maar fungeerde tijdens de 18de eeuw ook als schuilkerk voor de katholiek gebleven inwoners uit de wijde omgeving.

## **O Erfgoed Bossem**

De huidige appartementenboerderij en mini-camping Erfgoed Bossem (Dorpsstraat 7) rechts van de weg werd al in 1272 voor het eerst in een schriftelijke bron vermeld. In 1786 werd een verzoek afgewezen om in de boerderij katholieke erediensten te mogen houden. De boerderij was overigens oorspronkelijk eigendom van Huis Ootmarsum. In Maart 1811 werd de boerderij geveild. Koper was de bewoner J. Bossink die voor de hele bedoening fl. 4440,- betaalde.

## **R Gevelsteen**

In de voorgevel van een schuur op het erf van Erfgoed Bossem is een steen ingemetseld die St. Isidorus voorstelt. Hij is de schutspatroon van de boeren. St. Isidorus was een Spaanse boerenknecht die in de 12de eeuw leefde en uitblonk in vroomheid. In 1998 werd deze heilige door paus Johannes Paulus II ook tot patroonheilige van de internetters benoemd!



## **S** Landkruis Katholieke Plattelands Jongeren

Rechts van de weg staat een landkruis. De vereniging Katholieke Plattelands Jongeren heeft veel voor de gemeenschap van Tilligte betekend. In 1986 bestond de KPJ 50 jaar en de vereniging wilde het dorp iets terug geven voor de goede samenwerking van de afgelopen jaren. Als cadeau werd een landkruis gekozen, omdat de katholieke gezindheid onder de jeugd in die jaren nog sterk aanwezig was. Het kruis werd geplaatst aan de Hunenborgseweg, voorbij de afslag naar de Damweg. Veel inwoners van Tilligte denken met weemoed terug aan de tijd dat de KPJ nog een belangrijke betekenis had voor de gemeenschap. Maar ook Tilligte en omgeving ontkomen helaas niet aan de ontkerkelijking en daarmee een terugloop in de leden van de KPJ.



**60. 4de weg RA. GB, Dorpsstraat.**

**P Q R**

**61. Einde weg RA. GB, Frensdorferweg.**

**62. 1ste weg LA, Kerkweg.**

**63. 1ste weg LA.**  
*Onverhard fietspad langs onverharde weg, wordt verharde weg, Westenveldweg.*

**64. Einde weg LA, Schoolstraat.**

**65. Einde weg bij rotonde RA. GB, Ootmarsumsestraat.**

**66. 1ste weg LA, Hunenborgseweg. S**

**67. Bij driesprong bij ANWB wegwijzer 22251 RA, Beusemolkweg. T**

**68. Einde weg LA.**  
*Voorzichtig met oversteken, drukke weg! Ootmarsumsestraat.*

**69. 1ste weg LA, Dusinkweg.**

**70. 2de weg RA, Timmusweg.**

**71. Einde weg RA, Berend Vinckenstraat.**

**72. 2de weg LA, Jachthuis.**

**73. Direct 1ste weg RA, De Brake.**

**74. Bij bord De Weemhof RA**  
*(u kijkt tegen de achterkant van het bord aan). Onverhard fietspad tussen de vijvers inrijden. Na kruising met verharde (klinker) weg RD, het onverharde fietspad volgen dat naar links afbuigt, Naamloos. U*

## **T** Kapel met landkruis Jan Wynia

Aan het einde van de Beusemolkweg staat op links op de hoek een bijzondere kapel met landkruis. Het bouwwerk is opgericht als herinnering aan de destijdse burgemeester van Denekamp, Jan Wynia, die op die plek in mei 1934 met zijn auto is verongelukt. Hij was die avond van Markelo gekomen waar hij als voorzitter van de Bond van Vreemdelingen Verkeer Twente de nieuwe los- en laadplaats had bezichtigd. Hij passeerde het bruggetje in de weg dat dienst deed als overlaat voor overtollig Dinkelwater. De auto is waarschijnlijk even van de voorwielen geweest omdat de brug iets opliep. Hierdoor heeft Wynia de macht over het stuur verloren en is over de kop geslagen en kwam tot stilstand tegen een berkenboom. Toevallige passanten hebben hem nog uit de brandende auto kunnen halen, maar tevergeefs. Korte tijd later overleed hij in een nabij gelegen boerderij.

De burgervader was geliefd bij de inwoners van de gemeente. Hij was een harde werker en hij genoot veel sympathie. Vele zandwegen heeft hij laten verharden en hij zorgde voor aanleg van elektriciteit in de gemeente. Ook droeg hij bij aan de beteugeling van het Dinkelwater, onder andere door bruggen waarvan hem één fataal is geworden.



## **U** Vijvers Huis Ootmarsum

U fietst nu tussen de visvijvers door van het voormalige Huis Ootmarsum. Hier werd de gehate Drost van Twente, Baron van Heyden-Hompesch op 5 juni 1790 door een fatale beroerte gevelt terwijl hij aan het vissen was. Hier stond vroeger ook een watermolen.



## **V** Ootmarsum

U nadert nu het oude centrum van het stadje. Volgens de overlevering zou Ootmarsum dat in de 13de eeuw stadsrechten kreeg, al in de 2de eeuw gesticht zijn door een Frankische hoofdman die Othmar of Odemarus heette ("Othmarsheem" betekent "huis van Othmar"). Er bestaat een schilderij van deze mythische figuur waarop o.a. geschreven staat dat hij in het jaar 126 in Ootmarsum gestorven is.

## **W** Klootschiettrofee

Op enige afstand links van u waar u rechts afslaat, is aan het "Kerkplein" de bibliotheek gevestigd in een eeuwenoude stadsboerderij. Daar wordt een vaandel bewaard dat eeuwen geleden door Ootmarsum werd buitgemaakt op Oldenzaal na een tumultueuze klootschietwedstrijd. Dit balspel is al sinds mensenheugenis de nationale sport van Twente: men werpt een met lood verzwaarde houten kogel (tegenwoordig ook vaak van kunststof) zo ver als men kan; wie na een aantal beurten het verst heeft gegooid, is de winnaar.

**75. Einde pad RA.**  
*Komt uit op verharde weg, **Van Bevervordestraat**.*

**76. Einde weg RA, Smithuisstraat.**

**77. 1ste weg LA, Radboudstraat. **V****

**78. RD, kruising recht oversteken, Keerweer.**

**79. Einde weg RA, Kerkplein. **W****

**80. Bij voormalig raadhuis RA, Markt.**

**EINDPUNT ROUTE**

**Beschrijving verkorte route:**

**81. Vanaf Nicolaasplein LA, Oldenzaalsestraat.**

**82. RA, bij ANWB wegwijzer 142, Oranjestraat.**

83. **1ste weg LA.** Weg wordt aan het eind verhard fietspad, **Molendijk.** X

84. **RD, kruising met Singravenstraat** oversteken. Verhard fietspad, wordt verharde weg. Voorzichtig met oversteken, drukke weg! **Molendijk.** Y

85. **RD, naamswijziging** weg bij watermolen, **Schiphordijk.**

86. **RD, voorbij brug** over het kanaal Almelo-Nordhorn naamswijziging weg, **Damweg.**

87. **1ste onverharde fietspad RA,** bij ANWB wegwijzer 22243, Naamloos.

88. **Einde fietspad LA. GB, Ootmarsumsestraat.** Voorzichtig met oversteken, drukke weg!

89. **Bij rotonde RA, Schoolstraat.**

90. **1ste weg RA, Westenveldweg.**

91. **Omkeren bij Mariakapel.**

EINDPUNT ROUTE

## X Mariakapel

Rechts van de weg staat een Mariakapel. De familie Aveskamp van het erve Kappelhof had het voornemen om een kapel of een landkruis te plaatsen. Dit initiatief werd door pastoor J.A. de Goey van de St.Nicolaasparochie overgenomen. Daarvoor werd in het Mariajaar 1954 een comité opgericht onder voorzitterschap van onderwijzer H.Benneker. Architect P.J. Goorhuis maakte het ontwerp.

De kapel is gemaakt van Bentheimer zandsteen. Op het dak staat een klokkenstoel. De klok is een geschenk van de familie Remerink. Het Mariabeeld dat in een nis staat, werd gemaakt door Jac. Maris uit Heumen.



## Y Havezate Singraven

Al genoemd in de 14de eeuw. De havezate ligt ingesloten in een lus van de Dinkel die zo als natuurlijke gracht fungeerde. Het huidige gebouw is in hoofdzaak 17de eeuws met latere toevoegingen (voorgevel is onder andere 20ste eeuws ). De watermolen die er bij hoort is één van de belangrijkste en oudste van Twente.