



Kamper Kogge: reconstitutie van een Kogge

W Hanzewetjes

WINTERLANDSCHAPPEN VAN AVERCAMP

Hendrick Avercamp is een 16e eeuwse schilder uit Kampen. Beroemd tot in het buitenland om zijn geschilderde winterlandschappen met vaak schaatsende mensen. Avercamp was doofstom. Hij kreeg de bijnaam "de Stomme van Kampen". Schilderijen van Avercamp hangen o.a. in het Stedelijk Museum Kampen.

KAMPER UI VERHALEN

Kamper Ui is de folkloristische aanduiding van een verhaal over de domheid van de Kamper bevolking, met daarin altijd een wijze raad. Er zijn meerdere 'Uien' in Kampen bekend. Ieder jaar nog hangt er een koe in de Nieuwe Toren naar aanleiding van 'Het Hoge Weiland' verhaal.

IJSSELKOGGE

In 2011 is er een unieke vondst gedaan in de IJssel bij Kampen. Er werd een middeleeuwse IJsselkogge aangetroffen.

De IJsselkogge is eeuwen geleden doelbewust afgezonken om de IJssel in bedwang te houden en zodoende de onstuimige en verzandende IJssel in de gewenste richting te sturen. In 2016 is de IJsselkogge gelicht en wordt momenteel onderzocht.

SPOREN VAN HET RIJKE HANZEVERLEDEN

Het Hanzeverleden van de cultuurhistorische stad Kampen is overal in de stad nog terug te vinden. Meer dan 500 monumentale panden, bijzondere gevels en 3 van de oorspronkelijke 20 stadspoorten zijn de historische overblijfselen uit de gouden tijden van de stad.

GOUDEN EEUW VAN KAMPEN

De bloeitijd van de Hanze lag tussen de 12e en 16e eeuw. Op het hoogtepunt telde dit verbond 208 steden. Dankzij de handel en nijverheid ontwikkelde Kampen zich, door de gunstige ligging aan de drukbevaren handelsroute, van eenvoudige nederzetting tot welvarende handelsstad. Kampen groeide uit tot één van de machtigste en toonaangevende steden van Noordwest-Europa. Met deze Hanzewandeling kunt u de historie opsnuiven. Uitgewandeld? U kunt in Kampen ook naar hartenlust shoppen of een lekker hapje eten in één van de sfeervolle restaurants.

IN 2017 VINDEN DE INTERNATIONALE HANZEDAGEN PLAATS IN KAMPEN!

WILT U NOG EEN LEUK HANZEVERHAAL HOREN?
SCAN DE QR CODE



Hanzesteden laat u inspireren

Kampen heeft net als elke Hanzestad zijn eigen authentieke sfeer en charme! Voor nog meer Kamper tips of één van de andere Hanzesteden kijk op: www.hanzesteden.info of download de gratis HanzestedenApp. Meer zien en doen in de omgeving van Kampen? Kijk op www.ontdekdeijsseldelta.nl.



HANZE
STEDEN



HANZE
STADSWANDELING
KAMPEN



WWW.HANZESTEDEN.INFO



ROUTE HANZESTADSWANDELING

4,6 KM = CA. 1,5-2 UUR

Startpunt

NS Station Kampen

De route is in 2 richtingen gemarkeerd. Wandelrichting voor deze beschrijving is met de klok mee.



1 STADSBRUG

In 1448 bouwde Kampen haar eerste houten brug over de IJssel. Na vele versies van de brug is de huidige stadsbrug met Gouden Wielen in 1999 geopend.

2 SIGARENFABRIEK DE OLIFANT

De scheve muren, oude klinkervloeren en houten vlonders van de Olifant zijn doortrokken van de geur van tabak en cederhout. In deze monumentale fabriek worden nog steeds sigaren gerold.

3 SYNAGOGE

De voormalige synagoge heeft momenteel de functie van gemeentelijke expositieruimte.

4 KOORNMARKTSPOORT

De Koornmarktspoort is gebouwd begin 14e eeuw en is de oudste van de drie Kamper poorten.

5

ST. NICOLAAS- OF BOVENKERK (N.H.)

De St. Nicolaaskerk, door Kampenaren Bovenkerk genoemd, is het oudste bouwwerk van de stad. De kerk laat door zijn bijzondere klokken nog steeds een middeleeuws geluid horen.

6

CELLEBROEDERSPOORT

De Cellebroederspoort heeft ooit dichterbij de oude stadskerk gestaan. In 1465 werd de stadspoort verplaatst vanwege de toenemende welvaart in het Hanzetijdperk.

7 HET PARK

Het Groene Hart van Kampen is aangelegd in Engelse landschapsstijl. De Broeder- en Cellebroederspoort diene nu als toegangspoorten tot het park.

8 BROEDERPOORT

Ook deze poort is in 1465 verplaatst. Aan deze zijde van Kampen was geen stenen stadsmuur, maar een aarden wal ter verdediging van de stad.

9 ST. ANNAKAPEL

Deze kerk uit eind 15e eeuw was de kerk van de zwarte- of Cellezusters, die bij het St. Annaklooster hoorde. De Kapel is enkele jaren geleden door pianist Jan Vayne gekocht.

10 LINNENWEVERSGILDEPOORTJE

Het fraaie poortje van het vroegere 'Linneweversgilde'. Het voormalige gildegebouw achter het poortje is jarenlang als fabriek gebruikt.

11 EVANGELISCH LUTHERSE KERK

Deze kerk wordt door de Kampenaren ook wel Zwaantjeskerk genoemd. Het heeft de vorm van een Griekse tempel.

12 GOTISCH HUIS

Een echt Hanzekoopmanshuis gebouwd aan het einde van de 15e eeuw.

13 STEDELIJK MUSEUM KAMPEN

Gevestigd in het voormalige raadhuis. Het oude raadhuis met uivormig torentje is gebouwd rond 1350. Het nieuwe raadhuis, aan de rechterkant, werd eind 16e eeuw toegevoegd. Stedelijk Museum heeft 4 hoofdthema's: water, religie, rechtspraak en huis van Oranje.

14 NIEUWE TOREN

De Nieuwe Toren is kenmerkend voor het stadsbeeld. Het carillon telt maar liefst 48 klokken. De toren staat centraal in één van de Kamper Ui verhalen.

COLOFON

Uitgave

Hanzesteden Marketing & IJsseldelta Marketing

Ontwerp

www.beeldprikkel.nl

Bronvermelding foto's

Ingeborg Lukkien
Hanzesteden Marketing/
IJsseldelta Marketing

Oplage

10.000 stuks