



wij zijn
hof van twente

Tijd om te kleuren!

In Hof van Twente is er van alles voor kinderen te beleven. Klimmen en klauteren in het bos, op ontdekking in een museum, zwemmen of fietsen, op pad met een pony of ezel. Wie wordt daar nou niet enthousiast van?

Speciaal voor jou hebben we een aantal mooie gebouwen of plekken in de Hof nagetekend die jij in kunt kleuren!

Teken er ook van alles om heen.

We zijn benieuwd naar jouw creaties!

Deel ze met ons op Instagram of Facebook met: [#wijzijnhofvantwente](https://www.instagram.com/wijzijnhofvantwente) of mail naar: info@visithofvantwente.nl



Beuzels voetveer, Hagmolenbeek