

*Kinderen uit de dorpen waar de TOPs verrijzen, denken én doen mee met de invulling van deze informatiepunten in Nationaal Park Weerribben-Wieden'*

## **Durgerdammers 14 dagen op een ijsschots**



Het jaar 1849 begon met een lange vorstperiode, die al begonnen was met kerst, en duurde tot 12 januari. De Zuiderzee was voor een deel dichtgevroren. Dat gaf de vissers uit Durgerdam en ook uit andere vissersplaatsen de gelegenheid een bijzondere vorm van visserij uit te oefenen: bottenkloppen.



Er waren 3 vissers 2 zoons van 19 en 17 en hun vader van 45.

De 3 vissers gingen bottenkloppen. Toen ze eenmaal bezig waren dreef de ijsschots verder en verder. Ze zouden daar 14 volle dagen zitten en ze hadden erg wisselvallig weer. Ook botsten de ijsschotsen tegen elkaar aan waardoor er stukken afbraken. Na een paar dagen niet zo veel eten en drinken waren ze erg zwak en hadden het enorm koud.

Ondertussen moesten ze ook naar een andere ijsschots gaan omdat er zo veel was afgebroken.

Langzamerhand dreven ze vlak bij de kust van Enkhuizen. Ze schreeuwden zo hard als ze konden maar niemand hoorde ze en ze dreven weer verder.

Uit eindelijk zijn ze gevonden en opgevangen in Vollenhove. Vader en de oudste zoon zijn alsnog bezweken aan de ontberingen en alleen de jongste zoon heeft het avontuur overleefd.

## **Ruine Toutenburg**



Iedereen kent het wel, Toutenburg. Het is een Ruïne in Vollenhove. Een hele bijzondere, maar je bent vast wel een keer bij het 500 jaar oud Ruïne geweest. Ja inderdaad 500 jaar oud.



Toutenburg was een middeleeuwse kasteel gebouwd rond 1500. (Daarom noemden ze het Middeleeuwse kasteel). Het was gemaakt voor George Schenck van Toutenburg. Hij was een edelman uit Toutenburg in Thüringen, die werd benoemd tot Schout van Vollenhove.

### **Feiten over Toutenburg!**

De bouwer van Toutenburgh ( George Schenck) was getrouwd met een jonkvrouwe, Anna de Vos van Steenwijck die in 1526 overleed. Uit zijn tweede huwelijk met Joanna van Egmond werd onder anderen een zoon Carel geboren. George overlijdt in 1540 waarna het kasteel in bezit kwam van zijn zoon Carel (1527-1571). Na Carel dood werd de eigendom van George oudere broer Frederik. In de achttiende eeuw raakte het bouwwerk in verval; er resteert alleen nog een ruïne. Een maquette van het oorspronkelijke kasteel is te zien in het Cultuur Historisch Centrum van Vollenhove. Hier bevinden zich ook diverse overblijfselen waaronder bouwelementen, aardewerk en de windvaan van de toren.



## **Oldehuis – Stad Vollenhove**



### Stond op het eiland in de binnenhaven

Het huis is gebouwd in 1156 en moest de Vollenhovenaren beschermen tegen de friezen. Er konden wel 7 gezinnen in de burcht wonen. De bisschop Godfried van Rhenen heeft het laten bouwen. Vanuit de Burcht moest er eten gezorgd worden, dus werd er gejaagd op de voorst, op zijn en edelherten.

Aan het einde van de 17<sup>e</sup> eeuw raakte het Oldehuis in verval en werd het langzaam een ruïne. Toen de schokkers in 1853 in Vollenhove kwamen wonen moest de oude haven uitgebreid worden en is de ruïne weggehaald. Een deel van het eiland hebben ze afgegraven, zodat de vissersboten in haven konden liggen.

Gedurende de tijd woonden er tal van bisschoppen die het achterland moesten beschermen. Dit lukte goed. Vanuit het Oldehuis werden de noordelijke provincies aangestuurd. Vollenhove was dus de hoofdstad van de noordelijke provincies.

Daar zijn we best een beetje trots op!

## Bloemencorso Vollenhove



### Wanneer is corso

Corso is een van de grootste optochten van Nederland die traditioneel op de **laatste zaterdag in augustus** plaatsvindt.

### Wat is bloemencorso Vollenhove

Bloemencorso is een optocht met praalwagens die versierd of bedekt zijn met bloemen (dahlia's). De praalwagens worden door verschillende groepen gebouwd. Elk jaar rijden ze een route door Vollenhove zodat iedereen de wagens kunnen bewonderen. De dag na corso is er een feesttent, waar alle wagenbouwer hun succes vieren.

**Het ontstaan van de bloemencorso**

Het corso van Vollenhove begon in 1905 met een optocht van versierde boerenwagens die naar de jaarmarkt gingen. De kindercorso begon rond 1990 waar zij kleine wagens bouwde van bloemen. In 2013 was er propjescorso dat houdt in dat kinderen wagentjes maakte en die beplakken met propjes.



1904	1905	1968	1970	1990	2013
Jaarmarkt	Boerenwagens Trekkers versieren	Bloemen op de wagens	Binnenstad	Kindercorso uitbreiding	Propjescorso uitbreiding

*Stadswapen van Vollenhove*



Op 24 november 1819 werd door de Hoge raad van adel aan de Stad Vollenhove een wapen bevestigd. Van rood, waarop een kruis van zilver, beladen met zes puntige gouden ster en van boven met een vijfpuntige zilveren ster en van onderen met een zes puntige ster.

Het schild is rood van kleur met daarop een wit kruis. Dat is van Utrecht (bisschop van Utrecht) maar waarom het rood is met sterren weten we niet. De bovenste twee hebben vijf punten en de onderste twee hebben er zes. In het midden van het schild op het kruis een gouden zes puntige ster.

Als schildhouder een bruin hert. Het hert heeft een blauwe halsband met daaraan een gouden ring waaraan weer een blauw lint.

De stadsvlag uit 2002 is afgeleid van dit wapen. Er staat edelhart op omdat dat vroeger in Vollenhove een heel belangrijk dier was. Er werd op gejaagd op de Voorst. Er staat een kroon omdat Vollenhove een adellijke stad is.

## Amuletten



Het recept van de amulet zou afkomstig zijn van Schokland. Het was Aleida de Boer 1858-1940, overgrootmoeder van Vollenhovenaar Jan Klappe die het recept van haar moeder heeft meegenomen van Schokland dat in 1859 werd ontruimd.

### Het ontstaan van de amulet koek

Vollenhove was een voorname plaats met veel inwoners van adel tot het stadje in verval kwam en een vissersplaats werd. Vissen op de Zuiderzee was toentertijd niet zonder risico's. De vissersvrouwen bakten daarom amulettenkoeken als talisman voor de vissers op zee. De vissers namen aanvankelijk talismannen mee in de vorm van penningen, kettingen of armbanden. De vervangende amuletten van koek waren niet alleen bedoeld als voedsel voor de hardwerkende mannen maar dienden ook als afweer tegen watergeesten

**Voor een heerlijke amulet kunt u bij bakker Houtsma in Vollenhove terecht.**

