



# Je kunt het dak op in Zwolle

*Het interieur van de Grote Kerk in Zwolle is al prachtig, maar tijdens dit Hanzejaar wordt er nog een schep bovenop het kerkbezoek gedaan. Je beleeft binnen intens het verleden van de Hanzestad en daarna kun je het dak op.*

Tekst en beeld: Max de Krijger





**D**e koptelefoons gaan op de hoofden en we lopen de donkere ruimte in. Muziek zwelt aan, de historie van Zwolle komt in een sneltreinvaart langs denderen. We stappen denkbeeldig in en maken een reis door de tijd met onderweg hologrammen en 360 graden projecties. De stad is ontstaan op een dekzandrug tussen de IJssel en de Overijsselse Vecht aan het riviertje de Aa. Het water klotst in de oren, koggeschepen varen voorbij. Deze kerk met toren komt voorbij in vogelvlucht. Er waren rooskleurige tijden, zoals tijdens het Hanzeverbond; een officieus handelsverbond vanaf 1356 tussen verscheidene steden in Noordwest-Europa. Maar ook opstanden en branden heeft de stad gekend, vurige beelden worden geprojecteerd in de stijl van de oude meesters. Zo word je volledig ondergedompeld in het verhaal van de stad met een rijk verleden.

### Blikseminslagen

We staan weer buiten en gaan de trappen op. Trede voor trede wordt de binnenstad onder ons kleiner, tot we via een fraai uitgelichte zolder bovenop het dak van de Grote Kerk staan. We kijken diep in de ogen van beschermengel Michael. Normaal gesproken waakt hij vanaf een hoogte van ruim 30 meter over ons. We lopen op het grote panoramaterras en zien de stad met vogelperspectief. Daar in de verte steken het Dominicanenklooster en de Sassen-

poort boven de huizen uit, kerk de Peperbus is onze buurman en museum de Fundatie kun je bijna aanraken. Tenminste, zo voelt het. We leunen over het hekwerk en zien piepkleine poppetjes ver onder ons op de terrassen zitten. Zojuist waren ook wij die nietige wezentjes die als mieren door de stad lopen.

We dalen weer af, nu aan de andere kant van het godshuis. Waarom gaan we niet nog hoger? Wel, dat kan niet. De kerk uit de vijftiende eeuw had een toren die met 120 meter hoger was dan die van de Utrechtse Dom. Nu is er alleen nog het schip. Door diverse blikseminslagen was de toren zó verzwakt dat hij uiteindelijk in 1682 instortte. Gelukkig hebben we de beelden van zojuist nog. ◀

*Er zijn diverse wandelroutes in en rondom Zwolle: [visit zwolle.com/verhalen/wandelen-in-zwolle](https://www.visit zwolle.com/verhalen/wandelen-in-zwolle).*

## Wandelroutes

Ben jij van plan om naar Zwolle te gaan voor de Panorama Hanze? Plak daar dan een mooie wandeling in het omliggende groen aan vast. Bekijk de wandeltips op [wandel.nl/routes/wandelroutes-bij-steden-zwolle](https://wandel.nl/routes/wandelroutes-bij-steden-zwolle).

