

Kijk, maak, ontdek

TER BORCH THUIS IN ZWOLLE



Zwolle ademt creativiteit. Je ziet het op straat, in de ateliers, in scholen, in de Spoorzone waar vakmanschap, verbeelding en vernieuwingszin elkaar vinden. Vier eeuwen geleden begon het al – die aanstekelijk bruisende creativiteit – in een huis aan de Sassenstraat. In het hart van Zwolle woonde een familie die tekende, schilderde, observeerde en bovenal: elkaar leerde zien. Kijken. Met een gedeelde visie én een eigen blik.

De Ter Borchs. Vader Gerard, zijn kinderen Gesina, Gerard jr., Anna, Moses en Harmen. Hun huizen staan er nog, hun namen staan gegrift in hun grafstenen in Academiehuis Grote Kerk. Op de schilderijen en tekeningen van de Ter Borchs zien we het Zwolle van toen. En wat zo opvalt: hun manier van leven past helemaal bij het Zwolle van nu. Talent zien, kennis delen, samen leren, elkaar verder en vooruithelpen. Dat Ter Borch gedachtegoed zit verankerd in onze stad. In ons denken, in ons doen.

ZO HISTORISCH... ZO HERKENBAAR

Soms begint iets groots gewoon thuis. Een kind dat leert tekenen van zijn vader, een zus die haar broer portretteert. Precies dat gebeurde in het 17e-eeuwse Zwolle, thuis bij Ter Borch. Een kunstenaarsfamilie die elkaar inspireerde en vooruithielp. Vier eeuwen later vieren we hun verhaal. Niet alleen omdat het zo historisch is, maar omdat het zo herkenbaar voelt. Het leeft voort in hoe we maken, delen, leren. Zwolle laat zien: creativiteit zit in ons hart. Creativiteit ís ons hart.

ZICHTBAAR. VOELBAAR. OVERAL

Van 5 september 2025 tot en met 1 februari 2026 staat Zwolle in het teken van deze bijzondere familie; de Ter Borchs zijn thuis in Zwolle. Zichtbaar. Voelbaar. Overal. Vijf maanden lang is de stad atelier, podium, plek van ontmoeting en verwondering. De ontdek-en-doe-stad van en voor iedereen. Tentoonstellingen, concerten, stadswandelingen, workshops, een animatieopera. Co-creaties, zoals de Ter Borchs het toen al deden en zoals wij het nu noemen.

Ter Borch thuis in Museum de Fundatie, in Academiehuis Grote Kerk, in ANNO Stadsmuseum Zwolle, het theater en de wijk. Iedereen die zich verbonden voelt met maken, verbeelden en inspireren, voelt zich thuis in het programma. Het brengt alles bij elkaar: kunst en ambacht, verleden en toekomst, hoofd en hart. De stad is dan nóg meer een levend netwerk van plekken waar ideeën ontstaan, worden uitgevoerd én doorgegeven. Overal in Zwolle klinkt de stem van toen, in de taal van nu.

De programmering is meer dan een feest van creatie en cultuur. Het is een uitnodiging om te leren van wat een ander maakt, te delen wat je weet, te laten zien wat je kunt. In Museum de Fundatie zijn, voor het eerst in Nederland, tientallen tekeningen en schilderijen van de familie Ter Borch samengebracht – uit collecties van over de hele wereld. In Academiehuis Grote Kerk komt met Gesina's verhaal niet alleen het beeld, maar ook haar léven dichtbij. En in ANNO ontdek je via de Ter Borchs hoe je kijkt naar je eigen achtergrond, familie, keuzes; jouw nalatenschap.

MEEDOEN, DELEN EN BELEVEN

Wat begon aan de keukentafel in de Sassenstraat, werd erfgoed dat reikt tot in de grootste musea ter wereld. Maar het mooiste erfgoed is dat wat blijft groeien. Ter Borch thuis in Zwolle nodigt uit om niet alleen te kijken, maar vooral ook mee te doen. Om zelf te schetsen, schrijven, spelen, maken. Een uitnodiging om niet alleen terug te keren in de tijd, maar vooral ook om vooruit te blikken; met wat we van elkaar leren én met wat we zelf toevoegen.

In een stad waar iedereen iets doorgeeft, groeit iets dat blijft: creativiteit als collectieve kracht. Kom kijken. Kom maken. Ontdek wat er ontstaat. Voel je net als Ter Borch, thuis in Zwolle.

Kijk, maak, ontdek

TER BORCH THUIS IN ZWOLLE

Ter Borch thuis in Zwolle is een ode aan creativiteit, een uitnodiging om te kijken, zien en doen. Vijf maanden lang is Zwolle één groot atelier. Een bruisend en inspirerend netwerk van kunst, ambacht en verbeelding. Een unieke verzameling topstukken, herkenbare verhalen, co-creaties en ontmoetingen. Met Ter Borch thuis in Zwolle geven we nieuwe betekenis aan wat we doen, delen en doorgeven. Kom kijken. Kom maken. Ontdek wat er ontstaat. Voel je net als Ter Borch, thuis in Zwolle.

