



Huis Singraven

# Kijkje bij de buren route

Een prachtige route langs onze buren De Lutte, Ootmarsum en Denekamp. Maar ook zandverstuivingen, heide, bossen, een heuse schaapskooi én rivier de Dinkel.

Deze fietsroute start in Oldenzaal. Voor of na je tocht kun je hier heerlijk neerstrijken op een van de terrassen op de Grootte Markt, het beste horecaplein van Twente. Ook een torenbeklimming of een stadswandeling door het historische centrum is zeker de moeite waard!  
www.uitinoldenzaal.nl

**20 De Lutte**    
Een leuk kerkdorp om even af te stappen. Op het dorpsplein vind je de Hellehond, de Plechelmuskerk én gezellige terrassen voor een korte pauze.

**69 Ootmarsum**     
Ootmarsum staat bekend om zijn galerijen. Het marktplein, omringd door historische gebouwen en gezellig cafés, vormt het hart van de stad.

**1 Landgoed Singraven**     
Op landgoed Het Singraven vind je de enige door water aangedreven houtzaagmolen van Nederland. Ook een wandeling door het park en het arboretum is meer dan de moeite waard, want het doordachte tuin- en landschapontwerp en de bijzondere planten zorgen in elk seizoen voor een prachtig decor.

Wie even wil pauzeren, dat terecht bij Restaurant Het Singraven.

**2 Schaapskooi Stroothuizen**    
Verscholen tussen bossen en heide lijkt de schaapskooi weggelopen uit een sprookje. Schapen lopen er vrij rond en nostalgische lekkernijen maken van een bezoek een feest.

**3 Het Lutterzand**   
Dit natuurgebied ligt aan de voet van een oude stuwwal uit de ijstijd. Geniet van uitgestrekte heidevelden, stuivende zandvlaktes, grillige jeneverbesstruwelen en mooie bossen.

Het water van riviertje de Dinkel slingert hier door het zand en knaagt bochtjes en steile oevers in de oeverwanden. Die zandige wandjes zijn een geliefde plek voor de oeverwaluw, die er zijn nestgangen graaft.

**4 De Dinkel**   
De Dinkel is één van de weinige oerriviertjes in Nederland. Het riviertje van 90 km verplaatst zich al meanderend tot wel een halve meter per jaar. De Dinkel is een rivier in het grensgebied van Nederland en Duitsland.

**5 Arboretum Poort-Bulten**    
Het parkachtig aangelegde arboretum is een unieke leerschool van de natuur. Je ontdekt 2.500 bomen en heesters, meestal voorzien van een informatiebordje. Ook hier kun je terecht voor een vernapering.

**Commiezenhut** tussen **20** **51**  
Langs de Twentse grens werd vroeger volop gesmokkeld, vooral met boter, sigaretten en drank. Om de smokkelaars te pakken te krijgen, patrouilleerden hier commiezen (douane-ambtenaren) langs de grens.



  
**66 km**  
Deze route start bij knooppunt 64, Sint Plechelmusplein 6 in Oldenzaal.



Het Lutterzand



de Glimlach van Twente