



Ootmarsum

Watermolenroute

Onderweg geniet je van kabbelende watermolens, kronkelende beekjes en de prachtige natuur van Het Springendal.

Deze fietsroute start in Oldenzaal. Voor of na je tocht kun je hier heerlijk neerstrijken op een van de terrassen op de Groote Markt, het beste horecaplein van Twente. Ook een torenbeklimming of een stadswandeling door het historische centrum is zeker de moeite waard!
www.uitinoldenzaal.nl

69 **Ootmarsum**   
Ootmarsum staat bekend om zijn galerijen. Het marktplein, omringd door historische gebouwen en gezellig cafés, vormt het hart van de stad. Dit stadje is de moeite waard om even af te stappen!

1 **Watermolen Frans** 
Deze historische molen, waarvan het waterrad al meer dan 300 jaar wordt aangedreven door het water uit de Mosbeek, is een bezoek waard. Je vindt er leuke informatie over watermolens en hun molenaars.

2 **Watermolen Bels**  
In het molengebouw vind je een expositie. Het geheel met de boerderij, de molenkolk en het erf is uitzonderlijk mooi. In de boerderij bevindt zich het restaurant Watermolen Bels, een plek waar je lekker kunt eten en bij mooi weer heerlijk op het terras kan zitten. Een échte Twentse aanrader!



Watermolen Bels

Dal van de Mosbeek

Je fietst door natuurgebied 'Het Dal van de Mosbeek'. Een bijzonder gebied met prachtige bronnen en beken. Hier vind je ook glooiende grafheuvels en bijzondere planten en dieren.

3 **Het Springendal** 
Rond 1920 kocht de Enschedese textielbaron Jannink Springendal en gaf het eeuwenoude landbouwgebied het karakter van een landgoed met Engelse invloeden. Heuvels, weilanden, meertjes, heide en historische boerderijen maken het landschap compleet.

4 **Het Schuivenhuisje** 
Het Schuivenhuisje werd gebouwd in 1887 een merkwaardig smal gebouw. Deze stuw met bijzondere stalen schuivenconstructie regelt de waterstand van het kanaal met behulp van de Dinkel, die hier onder het Kanaal Almelo- Nordhorn doorstroomt.

5 **Het Singraven**   
Landgoed Singraven kent een geschiedenis die teruggaat tot 1381, toen het nog bekendstond als de agrarische boerenhofstede 'Hof ten Singraven' en eigendom was van de bisschop van Utrecht, die het beleende aan derden; later groeide deze hofstede uit tot de statige havezate Singraven.




72 km
Deze route start bij knooppunt 64, Sint Plechelmusplein 6 in Oldenzaal.

