



## SPOREN VAN HET RIJKE HANZEVERLEDEN

Zwolle, cultuurhistorische Hanzestad, ademt één en al cultuur uit. Overal zijn de sporen van het rijke verleden terug te vinden. De historische gevels, de Sassenpoort, monumentale koopmanswoningen en de stervormige stadsgracht zijn kenmerken van de historische overblijfselen uit de gouden tijden van deze stad.

## BLOEIENDE HANZE

De bloeitijd van de Hanze lag tussen de 12e en 16e eeuw. Op het hoogtepunt telde dit verbond 208 steden. Dankzij de handel en nijverheid werd Zwolle zowel op kerkelijk als cultureel terrein een stad van betekenis. Zwolle was het centrum van kunst en cultuur, beroemde bouwmeesters hadden in Zwolle hun atelier en Moderne Devoten, met als belangrijkste vertegenwoordiger Thomas a Kempis, hadden hier hun scholen en uitgeverijen.

Met deze hanzestadswandeling kunt u een uurtje cultuursnuiven. Uitgewandeld? U kunt in Zwolle natuurlijk ook naar hartenlust shoppen of een lekker hapje eten in een historische setting.

## W Hanzewee'tjes

### WAAR KOMT DE NAAM KOESTRAAT VANDAAN?

Ter hoogte van de Krommejak stond de oude stadspoort, waardoor het vee 's ochtends door de stadsboeren naar buiten werd gedreven, de stadsweiden op. De stadsboeren waren speciale ambtenaren die de zorg hadden over de stadskoeien, vandaar de naam Koestraat.

### DE FAMILIE TER BORCH

Aan de Sassenstraat 21 woonden in de 17de eeuw de Ter Borchs. Niet zomaar een gezin, maar van generatie op generatie een schildersfamilie. De schilderijen van Gerard Ter Borch II zijn het meest bekend geworden en hangen in het Stedelijk Museum Zwolle.

WILT U NOG EEN LEUK HANZEVERHAAL HOREN? SCAN DE QR CODE



### Hanzesteden laat u inspireren

Zwolle heeft net als elke Hanzestad zijn eigen authentieke sfeer en charme! Voor nog meer tips in Zwolle of één van de andere Hanzesteden download de Hanzesteden App en kijk op:

[www.hanzesteden.info](http://www.hanzesteden.info)

@Hanzesteden

Hanzesteden



### 'VOLGENS BARTJENS' EN ZWOLLE

Aan de Voorstraat 41 staat het pand 'De Drie Hoofdeugden', de drukkerij waar het beroemde boek 'Cijfferinghe' van de Zwolse rekenmeester Willem Bartjens gedrukt is. Hij leeft nog altijd voort in de uitdrukking 'Volgens Bartjens'. Later was in dit pand het Zwols Munthuis gevestigd; Zwolle mocht vanwege een keizerlijk privilege eigen munten slaan.

### Tip\*

Bezoek ook Waanders In de Broeren. Een kerk uit 1466 omgetoverd tot boekhandel met meer dan 55.000 boeken.

### Uitgave

Hanzesteden Marketing 2013

### Ontwerp

[www.beeldprikkel.nl](http://www.beeldprikkel.nl)

### Bronvermelding foto's

Ingeborg Lukkien

Hanzesteden/Zwolle Marketing

### Opplage

10.000 stuks

HANZE  
STEDEN



# HANZE STADSWANDELING ZWOLLE



@Hanzesteden

Hanzesteden

[WWW.HANZESTEDEN.INFO](http://WWW.HANZESTEDEN.INFO)



## ROUTE HANZESTADSWANDELING

2,4 KM = CA. 1-1,5 UUR

### Startpunt

NS Station Zwolle  
of Sassenpoort

Aanlooproute vanaf station  
ca. 10 minuten. De route is  
in 2 richtingen gemarkeerd.  
Wandelrichting voor deze  
beschrijving is met de klok mee.



### 1 SASSENPOORT EN KANON

Middeleeuws poortgebouw uit 1407 herinnert aan de gouden tijden van de Hanze en de stadsrechten in 1230. Meezenkouw met werpgaten in de toren en gietijzeren kanon symboliseren de zware gevechten.

### 2 PAKHUIZEN EN BROUWERIJ KLAVERTJE VIER

'Het witte Klavertje Vier' - aanvankelijk een smederij, later brouwerij - is een voorbeeld van de vele oude pakhuizen in deze steeg die herinneren aan de Hanzetijd.

### 3 HUIS MET DE HOOFDEN

Dit Gotische woonhuis van het 'Lübecker' geveltype verwijst naar de contacten tijdens de Hanze. Voorbeeld van laat middeleeuwse stadskastelen of winterverblijf voor adellijke families.

### 4 FRATERHUIZEN

Fraterhuizen van de Moderne Devoten, die zich bezig hielden met boekproductie en het in de kost hebben van leerlingen van de Zwolse School.

### 5 ZWOLSE BALLETTJESHUIS

Een echt Zwolse winkel in een historisch pand uit 1845 waar op ambachtelijke wijze heerlijke snoepjes gemaakt worden in de kelder onder de winkel.

### 6 MUSEUM DE FUNDATIE

Dit neoclassicistische pand deed dienst als Paleis van Justitie. Nu is het een kunstmuseum met een topcollectie beeldende kunst. Een eyecatcher is de ellipsvormige opbouw, de 'Art Cloud'.

### 7 OLV BASILIEK/PEPERBUS

De voor Zwolle zo karakteristieke toren van de basiliek wordt in de volksmond de 'Peperbus' genoemd. De resten van kanunnik Thomas a Kempis worden hier bewaard.

### 8 HET VROUWENHUIS

Vanuit dit fraaie pand werd gecontroleerd welke schepen de stad invoeren. Vanaf 1742 deed het dienst als hofje voor bejaarde dames. Het museum geeft rondleidingen aan groepen.

### 9 HOPMANSHUIS OF 'HUIS MET DE 99 VENSTERS'

Het Hopmanshuis staat op de vroegere handelskade van de stad en werd oorspronkelijk gebruikt als factoorpakhuis voor overslag van goederen van en naar Duitsland en Amsterdam.

### 10 STADSMUUR

De stadsmuur beschermde de steeds rijker wordende stad en had bovendien een waterkerende functie toen Zwolle in open verbinding stond met de vml. Zuiderzee.

### 11 STEDELIJK MUSEUM ZWOLLE

Het Stedelijk Museum Zwolle richt zich op cultuurhistorie en actualiteit van de kunsten en de stad. De stijlkamers en schilderijen van Zwolse schilders zijn uniek.

### 12 GROTE MARKT EN GROTE- OF ST. MICHAËLSKERK

De Grote Markt was het centrum van de levendige handel.

De groene overkapping was overlaadstation voor hout en stokvis uit Scandinavië, laken en doek uit Vlaanderen en natuursteen en traciet uit Duitsland. De Grote Kerk bevat een fraaie kansel, grafzerken, een 17e eeuws uurwerk en het beroemde Schnitgerorgel met 4000 pijpen.

### 13 KAREL V HUIS

Bewoond door de adellijke familie 'Van Ittersum' en hotel voor hoge gasten als Karel V, echter bij oplevering was deze al overleden. Het medaillon op de gevel herinnert hier nog aan.

### 14 BETHLEHEMSKERK EN REFTER

Kloosterkerk en Rafter (=eetzaal) zijn het restant van gebouwen van het middeleeuwse klooster Bethlehem (Augustijner orde), één van de oudste monumenten van de stad.

### 15 HET HANZEHUIS

**(Sassenstraat 74-76)**  
Een mooiere winkel met houdbare delicatessen en pronkproducten bestaat niet in Nederland. Denk aan grote flessen siroop, grote blokken nougat, plakken chocola en heel veel meer uit dertien verschillende Europese Hanzesteden.